



Protestantse
Kerk

Maart 2024

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk

Eenvoud

Extra diensten rond Pasen

Ontmoeting tijdens een
maaltijd of na de dienst





<i>ko=kinderopvas kn=kinderdienst tn=tienerdienst</i>	Zondag 3 maart	Zondag 10 maart	Zondag 17 maart	Zondag 24 maart Palmzondag	Zondag 31 maart Pasen
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. H. Schaap	10.30 uur: <i>ko + tn</i> ds. H. Schaap	10.30 uur: <i>ko + kn</i> mw. Karen Koppenaar	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. CorBert de Rooij	10.30 uur: ds. H. Schaap
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. D. van Vreeswijk Samendienst	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Dhr. N. Bontenbal	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. S.J. van der Vlies	10.00 uur: <i>ko + kn</i> ds. D. van Vreeswijk Palmpassen	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk Samendienst
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Dhr. G. Heester 3e 40-dagentijd Collecte: Kerk + KA	10.00 uur: Mw. ds. H. Hummel 4e 40-dagentijd Collecte: Diaconie	10.00 uur: Pastor dhr. J. Bos 5e 40-dagentijd Collecte: Kerk	10.00 uur: Mw. ds. H. Hummel Palmzondag Collecte: Diaconie	10.00 uur: Mw. ds. H. Hummel 1e Paasdag mmv "de Zaaiers" Collecte: Zending
Nw. SONNEBURGH	10.00 uur: Dhr. R.L. Antes	10.00 uur: Ds. C.L. de Rooij	10.00 uur: Ds. A. Christ	10.00 uur: Dhr. D. van Dijk v.b. H.A.	09.45 uur: Mw. G. de Kwant- van der Vlist
MEERWEIDE		10.30 uur: Dhr. J. van Egmond		10.30 uur: Ds. H. Schaap	29 maart 14.30 uur Goede Vrijdag Mw. E. van Halsema
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur: Gerard Kruit	10.00 uur: Janny van Bockel	10.00 uur: Joke van Rosmalen	10.00 uur: Emile Boley	10.00uur: Marijke Verzendaal
SMEETSLAND	11.00 uur:	11.00 uur:	11.00 uur:	11.00 uur:	11.00 uur:

Predikanten

Groene Tuinkerkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijsselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
06 - 36 58 64 96
Gea de Kwant-van der Vlist
gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerkerk
Ferdy van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl



Van de redactie

Eenvoud: dat wat niet moeilijk of ingewikkeld is, afwezigheid van praal, zonder versiering, zonder poespas, simpelheid.

Zomaar wat definities van eenvoud. Ik durf te zeggen dat de wereld steeds minder eenvoudig is. Vooral de wat ouderen onder ons (hier reken ik mijzelf inmiddels ook toe) zullen waarschijnlijk beamen dat de komst van internet er aan de ene kant voor gezorgd heeft dat het eenvoudiger is om informatie op te zoeken, contact te leggen en zaken te regelen. Maar aan de andere kant heeft het ook gezorgd voor meer complexiteit.

Tegenwoordig moeten we zoveel en gaat alles zo snel. Het is niet voor niets dat steeds meer mensen een burn-out hebben. Het is dan ook goed om regelmatig even te resetten. Even de prikkels buitensluiten en terug naar de basis.

Vorig jaar hebben wij als gezin de West Highland Way in Schotland gewandeld: 8 dagen lopen in de natuur van de Schotse Hooglanden. Niets moeten dan lopen naar de volgende slaapplek. Heel eenvoudig. Maar wat was dat fijn.

Zo'n eenvoudige activiteit als wandelen (wel met gebruik van internet voor de navigatie) kan zoveel rust, goede gesprekken en voldoening geven. Ik kan het iedereen aanraden.

Annet de Ruiter
Redactie AJK



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

Inhoud

<i>Rooster kerkdiensten</i>	2
<i>Van de redactie / inhoudsopgave</i>	3
<i>Stiltepagina</i>	4
<i>Overdenking</i>	5
<i>Groen geloven</i>	6
<i>Kunst en het verhaal</i>	7
<i>Muziek</i>	8
<i>Gedichten/ diensten rond Pasen</i>	9
<i>Paasverhaal</i>	10
<i>Bijbelleesrooster/puzzel</i>	11
<i>Gezamenlijke berichten</i>	12
<i>Groene Tuinkerker</i>	13
<i>Hervormd IJsselmonde</i>	17
<i>Adriaen Janszkerker</i>	18
<i>Pelgrimskerker</i>	20
<i>Samen</i>	22
<i>Servicepagina</i>	23
<i>Kinderpagina</i>	24

Pag. 10



Pag. 12



Pag. 14



Pag. 22





*E*lke dag kwamen ze
trouw en eensgezind
samen in de tempel,
braken het brood
bij elkaar thuis en
gebruikten hun
maaltijden in een geest
van eenvoud en vol
vreugde.

Handelingen 2:46

Overdenking

Eenvoud

Eenvoud. Het thema van dit kerkblad is een "simpel" woord: eenvoud. We komen het tegen in zinnen zoals, 'ze is in alle eenvoud getrouwd' en bedoeld wordt dan een huwelijksdag zonder veel versiering, zonder poespas. Of in de uitdrukking 'eenvoud is kenmerk van het ware', oftewel als iets goed is, is het nooit ingewikkeld.



Wat ik er vooral onder versta is misschien wel dit: 'oprechtheid', 'bescheidenheid', 'ongekunsteld', en vooral ook dit 'éénduidigheid'. Drie gedachtes daarover.

In 2021 verscheen er een boekje met Bijbelstudies over het gewone leven onder de titel 'Eenvoudig leven'. Een boekje over o.a. 'verlangen naar het goede', 'verdeling van schaarste', 'de zegen van het (laten) rusten' en 'vrij leven – vroom en vrolijk'.



Wat me vooral trof was het (slot)woord van Sam Janse, 'Als God zijn aarde en zijn mensen trouw blijft, zijn wij er ook toe geroepen. Zo wordt ons een weg gewezen tussen de loodzware opgave om de aarde te redden (dat lukt ons niet, want dat is Gods werk) en de aarde op te

geven (dat mag niet, want God doet het ook niet). De boodschap is: laat je niet neerdrukken door het gevoel dat het allemaal niet uithaalt, vlucht ook niet in het hedonisme van 'pluk de dag', maar zoek in alle bescheidenheid waar jouw verantwoordelijkheid ligt.'

Als tweede dit. In een recente afscheidsdienst van een hartelijke, gelovige vrouw, Jo, werd Psalm 116 gelezen. 'De HERE bewaart de eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost.' Zo heeft de Psalm dichter blijkbaar zichzelf gezien. Als een eenvoudige. En wat we daaronder moeten verstaan: de eenvoudigen? Zijn dat soms mensen met weinig intelligentie, de verstandelijk gehandicapten? Nee, dat niet in de eerste plaats. Het zijn mensen met een enkelvoudig doel. Die op slechts één ding zijn gericht. Of liever gezegd: op de ander zijn gericht. Op de Ander, God, gericht. Dat was Jo. Een leven wat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, dankbaarheid en liefde. Dat is nou eenduidig, eenvoudig leven. Van wie ze dat geleerd heeft? Van haar ouders? Was het haar karakter? Misschien moet ik het wel zo zeggen, dat komt omdat Jezus, God in haar werkte en zij daaraan gehoor heeft gegeven.

Als laatste dit, over de eerste christengemeente lees je dit: 'Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.' Het leven van deze eerste gelovigen wordt gekenmerkt door hun dagelijkse gang naar de tempel, waar zij het morgen- en avondgebed bijwoonden en luisterden naar het onderwijs van de apostelen, én door hun liefdemalen, waarbij ook het Heilig Avondmaal werd gevierd. Eensgezind, het heeft ook betrekking op de maaltijden en het 'breken van het brood'. Met aphelotēs (enkelvoudigheid, eenvoudigheid) wordt hier aangegeven dat men aan de maaltijden niet met dubbelzinnige motieven, maar in oprechtheid, vanuit een puur verlangen deelnam. Degenen die voedsel brachten, deden dat uit liefde. Degenen die ontvingen, waren dankbaar.

Wie zo het leven leeft, heeft iets begrepen van het geheim van een eenvoudig leven. Een leven zoals de HERE Jezus het als geen ander heeft geleefd. Ons heeft voorgeleefd.

Ds. D. (Dirk) van Vreeswijk





WEL DIERTJES, GEEN DASSEN

Biodiversiteit op de begraafplaats

“Onder de beukenhagen en tussen de struiken mag best wat blijven liggen. Het afgefallen blad bemest de rododendrons en is schuilplaats en voedingsbron voor insecten, slakken, amfibieën en dieren als egels. Veel van die beestjes zijn op hun beurt weer voedsel voor de vogels die hier af en aan vliegen.” Koster Felix Stephanus legt uit dat het jaarlijkse bladruimen op de begraafplaats van de protestantse gemeente in Noordlaren dit keer wat anders gaat. “Voor bezoekers gaan we het hier natuurlijk weer netjes en toegankelijk maken, tegelijk willen we de biodiversiteit zoveel mogelijk bevorderen.”

Het is een onderwerp dat voorbijkwam op een studiedag van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), die hij bezocht. Het is even wennen voor degenen die al jaren meehelpen. Een deel van het eikenblad onder de beukenhaag rond de begraafplaats vegen? Dat is toch geen gezicht?

“Jullie weten misschien dat we hier dassen hadden”, gaat Felix verder. “Ze groeven tunnels rond de graven en maakten er een puinhoop van. Dat ziet er niet uit, en op een begraafplaats is dat ook geen prettig idee. Maar de das is een bescher-

de diersoort. Je mag ze niet bejagen of verjagen, je mag ze alleen weren. Daar heb ik me eens in verdiept. De das is familie van de steenmarter, en om die te weren zijn geurzakjes in de handel waar hondenharen in zitten en geurstoffen van natuurlijke vijanden van die beestjes. Op een diervriendelijke en gifvrije manier schrik je ze daarmee af.”

Felix bestelde een aantal geurzakjes en plaatste ze in bloempotjes met een dekseltje, die hij met een lange pin in de grond verankerde. Heel opvallend staan er in totaal nu zo’n twintig potjes op strategische plekken op en rond de begraafplaats. En het werkt. De dassen mijden het terrein, en nabestaanden en bezoekers worden niet meer geconfronteerd met sporen van graafwerk. Met driemaal per jaar een serie verse zakjes voor zo’n honderd euro, zijn de kosten ook nog eens beperkt.

*Diervriendelijk en gifvrij
schrikken we ze af*

Kunst en het verhaal

Abstractie in eenvoud

Hedendaagse kunst

Kunst voor in huis.nl



Het schilderij **"Abstractie in Eenvoud"** is handgeschilderd met olieverf op canvas.. Dit kunstwerk is een prachtige uiting van abstractie en eenvoud.

Abstracte kunst, zoals "Abstractie in Eenvoud," staat los van het representatieve en richt zich op het vereenvoudigen van vormen, kleuren en compositie.

Het is een kunstvorm die kunstenaars de vrijheid geeft om hun creativiteit te uiten zonder zich te beperken tot herkenbare onderwerpen

'Kunst stimuleert onze gelukshormonen.'

Ongeacht uitvoering, vorm of herkenbaarheid, kijken naar kunst bevordert de productie van dopamine en endorfine.

'Kunst voor in huis' heeft één van de grootste collectie kunst schilderijen in diverse thema's, Ze werken met diverse kunstschilders in het binnen- en buitenland. Elke kunstschilder heeft zijn eigen vakgebied en schildert met passie de mooiste schilderijen.

De kunstschilders komen voornamelijk uit Europa, maar ook uit Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Azië.

Kunstenaars die zich losmaken van natuurgetrouwe vormen en kleuren om hun zintuiglijk beleefde realiteit weer te geven.

Ze laten de getrouwe weergave van de werkelijkheid los. Hierdoor ontstaan losse vlakken en uit elkaar getrokken vormen.

'Wanneer de beeldende elementen onherkenbaar vervormd zijn, spreken we van abstracte kunst'

Op het hierboven afgebeelde schilderij valt meteen de rauwe expressie op. Het werk komt zeker in de buurt van de naïeve kunst en is tevens figuratieve kunst. Dit vrolijke schilderij weerspiegelt zowel de grenzeloosheid als de complexiteit van de fantasierijke kindergeest. In alle naïviteit en nieuwsgierigheid wat resulteert in een heldere beeldtaal.

Tekst: Gerrit Buizer

Muziek

Will the circle be unbroken?

Een vraag in het lied Zal de cirkel ongebroken blijven? We weten het niet. Het is een populaire, christelijke hymne, geschreven in 1907 door Ada R. Habershon (1861-1918) met muziek van Charles H. Gabriel (1856-1932).

Het lied wordt over het algemeen gespeeld om de gemeente op te beuren en is een veel voorkomende standaard bij gospelopwekkingen.

Het lied wordt vaak zonder toeschrijving opgenomen en is vanwege zijn leeftijd in het publieke domein terechtgekomen. Het grootste deel van het refrein komt voor in de latere Can the circle be unbroken en Daddy sang bass. Dat laatste was geschreven door Carl Perkins en gezongen door Johnny Cash.

Ada Habershon groeide op in een christelijk gezin. Haar eerste poging tot het schrijven van een hymne was in 1899 in de Duitse taal en in 1901 in het Engels. Ze schreef er meer dan 200 inclusief deze. Charles Gabriel kwam ook uit een christelijk gezin. Er wordt gezegd dat hij tussen de 7.000 en 8.000 liederen heeft geschreven en gecomponeerd.

Er zijn ook varianten van het originele deuntje gemaakt en in 1927 was de eerste van het Metropolitan Quartet.

Ook werd het lied bewerkt door A.P Carter (1891-1960) als Can the circle be unbroken. Hij was de vader in de beroemde gospel groep Carter Family. Dochter June trouwde later met de zanger Johnny Cash.



Het lied was bedoeld als een begrafenishymne. Hij gebruikte dezelfde muziek en dezelfde structuur, maar met verschillende tekstversen en een aangepast refrein. Can in plaats van Will en in de regels 2 en 4 van het refrein voegt hij Lord toe. Die versie is vaak opgenomen, ook in 1972 door moeder Mabel Carter en ensemble op het album van Nitty Gritty Dirt Band.

In 1936 namen Bill and Charie Monroe nog een andere versie op. En in 1970 namen The Doors een geïmproviseerde versie op: Oh the circle has been broken. In 1988 bracht Spacemen 3 het nummer May the circle be unbroken uit als een b kant.

Will the circle be unbroken staat ook in het evangelische liedboek.

There are loved ones in the glory
Whose dear forms you often miss.
When you close your earthly story,
Will you join them in their bliss?
Will the circle be unbroken
By and by, by and by?
Is a better home awaiting
In the sky, in the sky?

In the joyous days of childhood
Of they told of wondrous love
Pointed to the dying Saviour;
Now they dwell with Him above.

You remember songs of heaven
Which you sang with childish voice.
Do you love the hymns they taught you,
Or are songs of earth your choice?

You can picture happy gath' rings
Round the fireside long ago,
And you think of tearful partings
When they left you here below.
One by one their seats were emptied.
One by one they went away.
Now the family is parted.
Will it be complete one day?

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl

Advertentie

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> **010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com**

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer weer een gedicht van Ronald van Pelt

Herinneringen van Maria

Ik weet nog de woorden die de engel me zei
Wees gegroet Maria, God heeft jou onder alle
vrouwen uitverkoren
Een bijzondere Zoon zal uit je worden geboren
Ik weet nog dat er herders kwamen
Zij hoorden dat de Redder was geboren
Ik weet nog dat ik blij was met mijn baby boy
Die in een kribbe lag te slapen in het hooi

Ik zag dat er twee mensen in de tempel waren
Die er ieder jaar opnieuw kwamen
Anna de profetes en Simeon die de baby
pakte in zijn armen
En woorden sprak die mij verwarmden

Ik herinner me je wonder op een bruiloftsfeest
Waar wij met jouw vrienden zijn geweest
Je veranderde daar water in wijn
Het was fijn om jouw moeder te zijn

Ik hoorde dat je op het water liep
Dat je eens moe was en in het bootje sliep
Je bestrafte toen de wind
Jij was mijn kind

Ik zag je lijden en sterven aan het kruis
Je gaat nu terug naar het Vaderhuis
Johannes zal voor mij gaan zorgen
Zolang ik nog zal leven, vanaf vandaag tot
morgen



Biddag en stille week

Kerkdiensten

<small>ko=kinderoppas kn=kinderdienst</small>	Woensdag 13 maart Biddag		Donderdag 28 maart Witte donderdag	Vrijdag 29 maart Goede vrijdag	Zaterdag 30 maart Stille zaterdag
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50				19.30 uur: ds. Hans Schaap <i>Heilig Avondmaal</i>	
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	20.00 uur: ds. D. van Vreeswijk		20.00 uur: ds. D. van Vreeswijk <i>Heilig Avondmaal</i>	20.00 uur: ds. D. van Vreeswijk	20.00 uur: ds. D. van Vreeswijk
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353			19.30 uur: Mw. ds. H. Hummel <i>Heilig Avondmaal</i>	19.30 uur: Mw. ds. H. Hummel	
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5				10.00 uur: ds. D. van Vreeswijk <i>Heilig Avondmaal</i>	



TERUG BIJ AF

“Zie jij al wat?” klinkt het vanuit de andere kant van de boot.

“Nee, niks!” roept Petrus. “We zijn het vast verleerd in al die tijd dat we achter Jezus aangegaan zijn”.

“Ach, sommige dingen verleer je nooit!” antwoordt Natanaël.

Petrus zucht. Hij weet het niet zo zeker meer. Niet of hij nog kan vissen, niet of datgene wat hij gezien en gehoord heeft waar is, en zelfs niet of hij de afgelopen paar jaar goed heeft besteed. Het begon zo mooi allemaal, daar aan dat meer van Galilea, toen hij bij het terugkomen van een hele nacht vissen die vreemdeling aan de rand van het meer zag staan. Zijn voeten in het water: “Kom met me mee, ik zal jullie vissers van mensen maken!” Hij weet nog dat hij geen moment gearzeld had en meteen achter die man aan was gegaan. Hoe hij gedacht had: nu gaat het gebeuren! En ik ben erbij!

Hij glimlacht. Ze hebben mooie dingen mee-gemaakt, bijzondere dingen gezien en gehoord. Soms dacht hij dat hij alles wist. En dan was er ineens weer een moment dat hij geen idee had waar Jezus het nu weer over had. Diepzinnige taal, waarin hij zichzelf vergeleek met gewone, alledaagse dingen als licht, herders en brood.

“Weer een leeg net!” Met een harde smak keert hij terug op aarde, weg uit zijn herinneringen, terug in het nu. Misschien maar goed ook, denkt Petrus. Hij schudt zijn hoofd, bang als hij is dat die laatste herinneringen hem weer te binnen schieten: het moment dat hij zei dat hij Jezus nooit zou verlaten, de momenten in die binnenplaats bij die plek waar Jezus gevangen zat en hij zichzelf hoorde zeggen: “Ik ken hem niet”, het kraaien van de haan. En daarna, de verwarring die de vrouwen hadden gebracht: “Hij is opgestaan!” en het lege graf. Hij heeft samen met die andere leerling zo hard gelopen, maar de schaamte had hem tegengehouden om als eerste aan te komen. Kan hij Jezus nog onder ogen zien?

Hij heeft besloten te gaan vissen. Terug naar de oorsprong, wie weet zou dat lukken. Maar de hele nacht vangen ze al niks. “Stil eens!” hoort hij de anderen zeggen. “Er staat daar een man aan de rand van het meer te roepen!” Petrus spitst zijn oren en tuurt tot zijn ogen ervan tranen. Even is hij terug bij dat eerste begin, die man aan de waterkant die riep. Hèm riep. “WAT ZEG JE?” roept hij naar die man “Heb je wat te eten?” klinkt het. En even later, als de vrienden om het hardst roepen dat ze niets hebben, “Gooi je net over een andere boeg!” En voordat de boot scheef hangt vanwege het grote gewicht, weet Petrus genoeg.

Hij is het. En misschien, heel misschien, roept hij hem wel opnieuw.

Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 De menswording van Jezus Christus 9 Klein drankrecept
 11 Deel van een kledingstuk 13 Behoeftige 15 Vóór de middag (Lat. afk.) 16 Zonder bomen 17 Cubaanse muziek 18 Oude naam van Tokio 20 Ingrediënt van een Griekse sla 21 Kienspel 24 Instemming 25 Hij 26 Gewrichtsaandoening (Eng. afk.) 28 Duitse medicus/Nobelprijswinnaar (1843-1910) 30 Pauselijke zendbrief 34 Dat was Józef Glemp die een sleutelrol speelde bij de geweldloze strijd tegen het communisme in Polen 39 Dit was mijn gebed! 40 Windrichting (afk.) 41 Terameter (afk.) 42 Op dit ogenblik 43 Wolf uit 'Het jungleboek' 45 Caribisch land 49 Betaaldvoetbalclub uit Nijmegen 50 Voorloper van de euro 51 Strafwerktuig 54 Symbool voor thorium 55 Koninklijke aanspreektitel 57 Houten vloer 59 Innig medelijden 61 Het vereren van de pasgeboren Jezus door de herders of de Wijzen uit het Oosten.

Verticaal

1 Nakomeling van de aartsvader Jakob 2 Kerkgenootschap binnen het protestantisme (afk.) 3 Op die manier 4 Knol 5 Op handen zijn 6 Spil 7 Uiting van berusting 8 Europese vrouw 10 Hebreeuwse Bijbel (*in het jodendom*) 12 Omslaan 14 Nachtvlinder 19 Bijbeldeel (afk.) 20 Vals (Eng.) 22 Rugbyscore 23 Filmonderscheiding 27 In loco (afk.) 29 Geribde groente 31 Gebak 32 Spaans eiland 33 Onnipotent 35 Moeder van Maria, volgens het Proto-Evangelie van Jakobus 36 Muzieknoot 37 Bovenste dakrand 38 Sportvrouw 39 Religieuze onthouding 44 Voegwoord 46 Internationale welerunie (Fr. afk.) 47 Duitse uitgeefster van modebladen (1909-2005) 48 Italiaans eiland 52 Vaste bodem 53 Rooster (Eng.) 56 Lidwoord 58 Griekse letter 60 Getijde.

©Wim De Weerd - www.crosswordcommunication.com



Bijbelleesrooster maart

1	vrijdag	Jeremia 19:10-15
2	zaterdag	Psalm 19
3	zondag	Jeremia 26:1-9
4	maandag	Jeremia 26:10-19
5	dinsdag	Psalm 102:1-15
6	woensdag	Psalm 102:16-29
7	donderdag	2 Petrus 2:1-10a
8	vrijdag	2 Petrus 2:10b-22
9	zaterdag	Psalm 122
10	zondag	Jeremia 29:1-14
11	maandag	Jeremia 29:15-32
12	dinsdag	Johannes 6:1-15
13	woensdag	Johannes 6:16-29
14	donderdag	Johannes 6:30-40
15	vrijdag	Johannes 6:41-59
16	zaterdag	Johannes 6:60-71
17	zondag	Jeremia 31:27-40
18	maandag	Jeremia 32:1-15
19	dinsdag	Jeremia 32:16-25
20	woensdag	Jeremia 32:26-35
21	donderdag	Jeremia 32:36-44
22	vrijdag	Psalm 118:1-16
23	zaterdag	Psalm 118:17-29
24	zondag	Marcus 11:1-11
25	maandag	Psalm 2
26	dinsdag	Psalm 40
27	woensdag	Marcus 14:1-11
28	donderdag	Marcus 14:12-31
29	vrijdag	Marcus 14:32-15:47
30	zaterdag	Jeremia 33:1-11
31	zondag	Marcus 16:1-8

Bidde

Palmzondag

Maria Boodschap (Lucas 1:26-38)

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

Eerste paasdag





Gezamenlijke berichten



Uitnodiging Solidariteitsmaaltijden

De gezamenlijke diaconieën van de Adriaen Janszkerk, Groene Tuinkerkerk, parochie De Emmaüsgangers en de Pelgrimskerk nodigen u uit voor de solidariteitsmaaltijden (soep en brood), die wij in de 40 dagentijd organiseren en wel op de



dinsdagen 27 februari,
5 maart,
12 maart en
19 maart.

Aanvang **18.00 uur**, inloop vanaf 17.45 uur.

In de **Groene Tuinkerkerk**, Groene Tuin 353, Rotterdam
U kunt zich opgeven via de intekenlijsten in de kerken.

We zamelen geld in voor **Youth for Christ**.

Tijdens de maaltijden komen zij vertellen over hun werk.
Aan het einde van de maaltijd komt de collectebus langs voor een vrije gift, die bestemd is voor het goede doel.

Informatie en opgeven Wil Schuijjer 06 3072 1980 of
w.schuijjer@hotmail.com

Hartelijke groeten van de gezamenlijke diaconieën

Nieuws vanuit Sint Petersburg

Het is alweer tweeënhalf jaar geleden dat we in Nederland zijn geweest. Wat is er veel veranderd in die periode in de wereld, in ons persoonlijke leven, en wellicht ook in de jouwe. We zijn in maart in het land voor familiebezoek en een visumaanvraag voor Mira. We zouden jou ook graag ontmoeten, om je te vertellen over hoe het gaat met ons en het studentenwerk in Rusland, en om kennis te maken met onze kleine Mira.

We komen uiteraard ook langs in de Pelgrimskerk! Op **Zondag 24 maart** na de eredienst is er mogelijkheid elkaar te ontmoeten (Pelgrimskerk, 10:00 uur, Reyerdijk 51, Rotterdam). Hartelijke groet, Anna en Evert-Jan Romijn. (zendingsechtpaar vanuit de Pelgrimskerk)



Stagiair Adriaen Janszkerk



Hallo allemaal!

Ik ben Yurich, 20 jaar oud en kom uit Rotterdam. Ik studeer theologie op het CHE en moet voor mijn opleiding stage lopen bij een gemeente. Via contacten ben ik met dominee Hans Schaap in contact gekomen en zo ben ik terecht gekomen bij de Adriaen Janszkerk. Jullie zijn door mijn stageperiode anderhalf jaar met mij opgescheept, maar ik geloof dat het een opbouwende en leuke periode zal worden. Los van de opdrachten vanuit school verlang ik er namelijk naar om ook daadwerkelijk betrokken te zijn bij de gemeente. Ik heb een paar broeders en zusters al mogen ontmoeten, maar ik hoop de andere snel ook te ontmoeten! Als je me dus ziet in de gemeente of op straat, voel je vrij om te kletsen. Gods zegen!

Yurich



Groene Tuinkerkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



Dit jaar is er ook een Rotterdams veertigdagentijdboekje samengesteld, rondom het thema 'Zie de mens', op initiatief van het Laurenspastoraat (Laurenskerk). Een heel scala aan voorgangers heeft er inhoudelijk aan meegewerkt - ik ook...



Rotterdams veertigdagentijdboekje 2024

VANAF HET DIJKJE

Maart

De maand maart is een lentemaand. Dat het opnieuw voorjaar aan het worden is, merken we ín en zien we áán de natuur die openbloeit, op het ritme van de seizoenen.

Kerkdiensten

Na zondag 18 februari hoop ik bij ons in de kerk in maart voor te gaan in de kerkdiensten op de zondagen 10, 24 en 31 maart: de 4e zondag in de veertigdagentijd (met ook aandacht voor Biddag), palmzondag en paasmorgen. En verder ook in de **Stille Week** op donderdagavond 28 maart (Witte Donderdag met viering Heilig Avondmaal) en vrijdagavond 29 maart (Goede Vrijdag, met lezing lijdensevangelie en Kruisverering). Aanvang 19.30 uur. Op **Paasmorgen** 31 maart wordt om 10.00 uur de nieuwe paaskaars binnengebracht en zingt het koor "de Zaaiers".

Veertigdagentijd

Er zijn weer veertigdagenkalenders uitgedeeld, die zijn samengesteld door een aantal kerken uit Ridderkerk, en door onze kerk en de parochie hier in IJsselmonde, met als thema "Ga mee". Ook verschillende staties van de Kruisweg passeren er de revue in.



Veertigdagenkalender 2024 Ridderkerk-IJsselmonde

Het project dat we in de zondagse kerkdiensten met de liturgische schikkingen volgen, is gebaseerd op Schriftlezingen - uit de profetie van Jeremia - het alternatieve spoor van het leesrooster.

Liturgische schikking
18 februari 2024

(Joke Kooiman)



Gesprekkring en gebedskring

De *gebedskring* is op woensdag 13 maart om 12.00 uur. De *gesprekkring* is op woensdag 28 februari om 10.30 uur. In maart vervalt de gesprekkring vanwege de senioren passie-paasviering op dinsdagmiddag 26 maart. (zie verderop in deze kolommen)

Pastoralia

Op zaterdag 10 februari j.l. is in Cadenza mevrouw **Catharina Barendina Harmsen-Wulffele** (Kitty) overleden, in de leeftijd van 90 jaar.

Vanaf de zeventiger jaren was zij lid van de Groene Tuinkerkerk, samen met haar man Aad die een paar jaar geleden overleed. Ze was een trouw kerkganger, en woonde aan de Aalsdijk.

In de drukbezochte afscheidsdienst op donderdag 15 februari in de aula van begraafplaats Oud Kralingen hebben we haar nog een keer 'in het licht gezet' met woorden en door muziek. De familie had een ruim aandeel in de dienst. Aansluitend was de begrafenis, op Oud Kralingen.

Dat Kitty Harmsen moge rusten in vrede bij God, en laat haar nagedachtenis haar naaste familie (zoon René en zijn gezin, haar beide zussen en hun gezinnen) en ons allen tot zegen zijn.



Wereldgebedsdag en passie-paasviering

Op de eerste vrijdag van maart is het Wereldgebedsdag. Dit jaar op **vrijdag 1 maart**. We hopen die ochtend hier in IJsselmonde een oecumenische gebedsdienst te houden, samen met de R.K. parochie. Deze gebedsdienst is in de parochiekerk aan de Reijerdijk, aanvang om 10.00 uur.
Welkom!



En samen met de hervormde gemeente (Pelgrimskerk en Adriaen Janszkerk) hopen we op **dinsdagmiddag 26 maart** een gezamenlijke (senioren) Passie-Paasviering te houden, bij ons in de Groene Tuinkerk. Meer informatie volgt nog.
Welkom!

Gift

Tijdens een bezoek door een contactpersoon van de Pastorale Raad is er van mw. H. een bedrag ontvangen van € 40,- voor de verwarming van de kerk.
Deze gulle gever hartelijk dank!

Tot slot

Het thema van dit kerkblad is Eenvoud.
Dit is passend bij de periode van de veertigdagentijd, bij het 'vasten, bidden en aalmoezen geven' (Mattheus 6), en natuurlijk bij het consuminderen!
Wat zegt het u?

Prijs de Heer, mijn ziel Psalm 103 : 1 Taizé

Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil-ge naam —
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het le-ven geeft.

Ik wens u een gezegende (verdere) veertigdagentijd op weg naar PASEN!

Met een vriendelijke groet,

ds. Hermie Hummel



De Zaaier

Onlangs was ik naar een vergadering van predikanten en kerkelijk werkers in de classis. We spraken over kleinere kerken en ledenaantallen en wat dat voor bezinning vraagt. Dat leverde een waardevol gesprek op over krimp, hoop, vernieuwing en wachten op de Geest.

Ook in de Groene Tuinkerk mogen we vertrouwen dat God de leiding heeft. We mogen in het klein trouw doorgaan.

Het is een beetje als met zaaien. Zaaiers hielden Van Gogh zijn hele kunstenaarsleven bezig. Hij maakte in totaal meer dan dertig tekeningen en schilderijen over het zaaien. En je vindt ze overal in musea en daar buiten: op papier, canvas etc.

Ook in de Groene Tuinkerk hangt een print van een zaaier aan de wand. Ik vind het een hoopgevend schilderij. Een zaaier loopt in de akker en zaait zelfs midden in de zomer. Zie die grote zomerse zon aan de horizon. Er wordt blijkbaar volop gezaaid, het hele jaar door. Ook op momenten dat je het niet zo één-twee-drie verwacht.



En neem de gelijkenis over het mosterdzaad in de bijbel. Jezus zegt in Matteüs 13: 31-32 dat 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een boom, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.' Het kleinste zaad dat bekend was in het oude Israël! Een zaadje van een millimeter!

In de gelijkenis gaat het om één zaadje. Wie ziet het? Nou, iemand (met een hoofdletter) ziet het. Het enige wat van ons wordt gevraagd is trouw doorgaan. En blijkbaar onbekommerd. Dat geeft moed.

En hoe is dat voor u?

Marjan van Weerden,
Kerkelijk werker



BLOEMDIENST

Zondag 21 januari

Mw. Sintemaartensdijk van de Ravenswaard werd op 20 januari 85 jaar.



Zondag 28 januari

Vandaag hadden we 2 boeketten 1 voor mw. Harmsen die op 18 januari 90 jaar werd en nu in Aafje revalidatie verbleef. (Helaas bereikte ons het droevige bericht dat Mw. Harmsen op zaterdag 10 februari is overleden.)

Ook gingen de bloemen naar Dianne de Bruin na thuiskomst van een ziekenhuis opname.

Zondag 4 februari

De bloemen gingen naar de familie Bal. Dhr. Bal was op 5 februari jarig en mw. Bal was laatst lelijk gevallen, daarom kregen zij samen deze fleurige bos.

Zondag 11 februari

Mw. Fisscher van de Backershagen werd op 18 februari 86 jaar, en werd alvast gefeliciteerd door onze gemeente met deze bos bloemen.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en de zieken een voorspoedig herstel toegewenst

Per ingang van 2024 hebben we de leeftijdscategorie voor de bloemen een beetje aangepast, aangezien we iedere week een boeket willen hebben is nu de norm:

- * Als iemand 80 jaar wordt, is er een verjaardagsboeket en vanaf 85 jaar ieder jaar.
- * De huwelijksjubilea hebben we ook aangepast: De normale jubilea, 25, 40, 45 jaar getrouwd enz. en vanaf 60 ieder jaar een boeket.
- * En uiteraard bij ziekte als wij op de hoogte zijn.

Met hartelijke bloemengroeten,
Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

ACTIE KERKBALANS 2024



Het College van Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerkerk is zeer tevreden met de uitkomst van de Actie Kerkbalans 2024.

Van alle uitgezette toezeggingsformulieren kwam bijna 83% retour. Het resultaat is, dat er voor wat betreft de VVB en de Giften samen meer is toegezegd dan waarop was gerekend.

Het begrote tekort is daarmee geheel gedekt.

Ook goed nieuws is dat tevens het jaar 2023 zonder tekort kan worden afgesloten. Het College van Kerkrentmeesters dankt alle vrijwilligers die mee hebben gewerkt aan deze actie en natuurlijk ook alle gemeenteleden die bedragen hebben toegezegd.

VERVOER NAAR DE KERK

Ook onze chauffeurs hebben met leedwezen kennis genomen van het overlijden van Mw. Harmsen. We hebben haar vele jaren mogen begeleiden van en naar de kerk. Ze was slecht ter been, en zij gaf je graag een arm om de kerk binnen te treden. Zij was ons altijd dankbaar, en wij zijn dankbaar dat wij dit voor haar konden doen.

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher

03-03: Dhr. J.F.K. Jungheim
10-03: Dhr. A. van Splunter
17-03: Dhr. R. de Bruin
24-03: Dhr. J. Jongenotter
28-03: Dhr. A.J. Kooiman
29-03: Dhr. G.J. Buizer
31-03: Dhr. J. Verschoor
07-04: Mw. D. van Hengel

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk, Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam of: kerkbu.groenetuin@gmail.com

Overleden:

Mw. Catharina Barendina Harmsen - Wulffele, geboren 18 januari 1934, overleden 10 februari 2024. Mw. Harmsen woonde Aalsdijk 181.

Verhuisd, (binnen de gemeente):

Mw. M.N. Quak – van Hagen, Naar Smeetsland, Pietersdijk 60.

Correctie, op publicatie vorige kerkblad:

Mw. S.H. Los-Beukelman keerde na revalidatie in Smeetsland weer terug naar Sonneburgh, Ravenswaard 5, kamer 105.

**Vanuit de historie:
DE GEREFORMEERDE KERK TE ROTTERDAM
IJSSELMONDE (deel 2 vervolg)**

**De Gereformeerde Kerk in
West-IJsselmonde geïnstitueerd (1936).**

We moeten in het verhaal over de Kerk van Rotterdam-IJsselmonde ook iets vertellen over de Gereformeerde Kerk te West-IJsselmonde. De reden daarvan wordt in 1963 duidelijk (daarover dus later meer).

De in het dorp West-IJsselmonde woonachtige gemeenteleden vonden het een zware opgave om bij regen of sneeuwval de lange weg naar IJsselmonde (-Dorp) af te leggen. Langzaam maar zeker kwam de wens boven drijven om in 'West' een eigen Gereformeerde Kerk te institueren. Ook moest er dan natuurlijk een kerkgebouw komen. Zoals het hoorde ging een commissie een en ander uitzoeken; ze bestond uit ds. Schippers en de kerkenraadsleden C. van Rij en J.C. de Graaf. Als tussenoplossing stelde Van Rij meteen ook voor om twee keer per zondag een bus te laten rijden van West naar 'Dorp' en terug.



Oude kaart met de ligging van IJsselmonde (-Dorp) en West-IJsselmonde.

Ook de classis Barendrecht had een commissie ingesteld die de wens om in 'West' een eigen Gereformeerde Kerk te institueren beoordeelde. Zij kwam tot de conclusie dat er geen bezwaren waren tegen de instituering van De Gereformeerde Kerk te West-IJsselmonde. Op Hemelvaartsdag 21 mei 1936 werden de inmiddels verkozen ambtsdragers door ds. Schippers van IJsselmonde-Dorp bevestigd: de brs. Brombakker, Bakker, Ouwens, Vat, Visser, Vaandrager en De Zeeuw. Daarmee was De Gereformeerde Kerk te West-IJsselmonde een feit.

Een eigen kerkgebouw in IJsselmonde-West.



Een bouwtekening van de nieuwe gereformeerde Hordijkkerk te West-IJsselmonde (ill.: 'Tusschen den steenen paal en den donkeren hoek').

Voor het verenigingsleven en voor de vergaderingen werd in West-IJsselmonde gebruik gemaakt van de gehuurde woning aan de Hordijk 197; later kon men in het grotere gebouw van de Prinses Julianaschool terecht. Maar natuurlijk moest de Gereformeerde Kerk te West-IJsselmonde ook een eigen kerkgebouw hebben! En men liet er geen gras over groeien. Eind mei 1936 had architect J.H. Knevel het bouwplan klaar en werd het door de kerkenraad van West-IJsselmonde beoordeeld. De kerk kwam te staan aan de Hordijk en zou daarom Hordijkkerk genoemd worden. Ook werd een orgelfonds opgericht en werd een advertentie voor een koster geplaatst (de eerste koster was broeder J.J.A. Vat). De gemeenteleden spaarden ondertussen ijverig om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen om de bouw van de kerk mogelijk te maken.



De gereformeerde Hordijkkerk te West-IJsselmonde plus de pastorie.

Uiteindelijk kon men met de bouw beginnen. Deze verliep vlot en op 2 december 1936 kon het nieuwe kerkgebouw 'onder zeer groote belangstelling' in gebruik genomen worden. Voorzitter K. Mulder van de bouwcommissie droeg de kerk over aan de kerkenraad nadat hij iets verteld had over de voorgeschiedenis van de kerkbouw. Ds. Schippers hield een preek over psalm 84 de verzen 2 tot en met 5: "Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen! Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God. Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jonkskens legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk".

De nieuwe kerk telde 305 zitplaatsen. De totale bouwkosten bedroegen fl. 11.327. Twee jaar later begon men met de bouw van de pastorie, die voor de kerk kwam te staan. De kosten daarvan bedroegen fl. 6.200. Het orgel werd in 1937 door orgelbouwer Theo Strunk gebouwd. Het instrument telde twee manualen met pedaal.



Het interieur van de Hordijkkerk in West-IJsselmonde (foto: 'Tusschen den steenen paal en den donkeren hoek').

Wordt vervolgd



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Tussenstand Kerkbalans

Inmiddels hebben 138 gemeenteleden een toezegging gedaan voor in totaal een bedrag van € 95.000. Ook is er in januari € 6.200 ontvangen waarvoor geen toezegging ontvangen is. Hiermee komt de voorlopige opbrengst uit op € 101.200.

Hiermee hebben we nog niet de beoogde opbrengst behaald. Alle toezeggingen zijn dus nog hartelijk welkom!

Bankrekeningnummer NL75 INGB 0002 9756 00

Voor de actie Kerkbalans gebruiken we een aparte bankrekening zodat we deze ontvangsten goed kunnen registreren. Alle ontvangsten op deze bankrekening worden toegewezen aan Kerkbalans. Ontvangsten op een van onze andere bankrekeningen zijn ook welkom,

maar worden in principe niet opgenomen in de administratie van Kerbalans. Gebruikt u een van onze andere bankrekeningen, dan krijgt u waarschijnlijk begin volgend jaar een herinnering. Dit betekent niet dat wij uw gift niet hebben ontvangen, maar dat we het niet geregistreerd hebben als Kerkbalans gift. U hoeft hier dus niet van te schrikken. Wij stellen het zeer op prijs als u voor Kerkbalans de genoemde bankrekening gebruikt.

Annet de Ruiten
Penningmeester
penningmeester.cvk@kerkiniijsselmonde.nl



Advertentie



TIMMERMAN NATUURSTEEN

Grafgedenkenstenen

Traditioneel en eigentijds in alle prijsklassen
Natuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

Nieuwkerk (Zeeland), Hellevoetsluis, Rotterdam, Berkel en Rodenrijs, Goes

Nieuwe Crooswijkseweg 66b
3034 PS Rotterdam
telefoon 010-413 69 10

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL Vakmanschap sinds 1859



Overledenen

Naam	Overleden	Leeftijd
Dhr. P. van de Voorde	15 januari	87 jaar
Mw. J. Kroos-Meerveld	18 januari	97 jaar
Mw. Bakker-Smits	26 januari	82 jaar
Dhr. L. Goossen	27 januari	72 jaar
Mw. J.P. van Zweden	29 januari	93 jaar
Mw. Boele-van der Sluis	1 februari	80 jaar
Mw. Bakker-van der Velde	3 februari	91 jaar



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Januari	Kerkapp	Bankrekening	Totaal
Collecte diaconie	€ 661,13	€ 170,50	€ 831,63
Collecte kerk	€ 732,63	€ 406,50	€ 1.139,13

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janskerk en de Pelgrimskerk in dit kerkblad.



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Bakker-Oosterman zijn lichte verbeteringen gekomen. Haar toestand blijft echter zorgelijk en ze zal binnenkort worden overgeplaatst naar een verpleeghuis in de regio. We leven mee met haar en haar man en wensen hen Gods nabijheid toe.

Stagiair

De komende anderhalf jaar zal Yurich Gefferie, stage lopen in onze gemeente. Hij doet HBO-theologie (1e jaars) aan de Christelijke hogeschool in Ede (CHE), woont in Feijenoord en is zelf betrokken bij de ICF-gemeente in Rotterdam-Zuid. Hij stelt zichzelf voor op pagina 12.

Van de predikant

Rondom de diensten

De maand maart staat grotendeels in het teken van de 40-dagentijd of lijdenstijd, waarin we samen toe leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Het is een periode van bezinning en inkeer. Het is een tijd van zoeken naar God en wachten op God, totdat hij zich (opnieuw) laat vinden. Laten we deze tijd, in het ritme van de seizoenen en het kerkelijk jaar, bewust mee beleven, om het nieuwe leven te ontvangen dat hij ons geeft, door zijn lijden, sterven en opstanding heen!

Zondag 3 maart hoop ik zelf voor te gaan. In deze dienst zullen enkele kleine kinderen gedoopt worden. Ook zondag 10 maart mag ik zelf voorgaan. Zondag 17 maart is mw. Karen Koppenol onze voorganger. Zondag 24 maart, op Palmzondag, zal ds. CorBert de Rooij bij ons voorgaan.

In de goede week is er op dinsdagmiddag 26 maart een Passie- en Paasviering voor senioren (zie onder). Vrijdagavond 29 maart is de Goede Vrijdagdienst, met als onderdeel de viering van het heilig Avondmaal. Zondag 31 maart is de Paasdienst, waarin we in een feestelijke dienst Jezus' overwinning op de dood mogen vieren! In beide diensten hoop ik zelf voor te gaan.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Doop

Op zondag 3 maart zal de doop worden bediend aan de 3 kinderen van Rachel en Patrick van Leeuwen-Biezepol: Arthur (bijna 4), Esther (1,5) en Mathilde (geboren januari dit jaar). Moeder Rachel zal de doopvragen beantwoorden en Patrick zal uitspreken dat hij de geloofsoepvoeding van de kinderen zal steunen. We wensen het gezin Gods zegen toe en zien uit naar een feestelijke doopdienst, waarin we mogen vieren dat God zijn trouw en zegen belooft in het teken van de doop.

Meeleven

In de gezondheidssituatie van mw. (Irene)

Senioren Passie- en Paasviering

Op dinsdag 26 maart zal er om 13:30 uur een Passie- en Paasviering voor senioren worden gehouden van de gezamenlijke PKN-kerken in IJsselmonde. Deze zal zoals gebruikelijk in de Groene Tuinkerker worden gehouden, met medewerking van de pastores van de verschillende kerken. Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken met wat lekkers en elkaar te ontmoeten. Van harte welkom, opgeven is niet nodig. Zie ook de aparte uitnodiging voor deze bijeenkomst, die nog volgt.

Wekelijks gebedsmoment

Welkom om aan te haken bij het wekelijks gebedsmoment op woensdagavond: van 19:30 – 20:00 uur in de consistorie van de Adriaen Janszkerk. Iedereen die wil is van harte welkom om mee te bidden, voor persoonlijke gebedspunten, voor de buurt en voor de wereld.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Dinsdag 5 maart gaan we weer verder met de Bijbelmorgen over de eerste hoofdstukken van Genesis. Iedereen van harte welkom.

Uw dienaar, Hans Schaap



Advertentie

VAN DER WIEL
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41

www.wielmak.nl | info@wielmak.nl | Bredenoord 2, Rotterdam

Verantwoording 2023 van Stichting Behoud Adriaen Janskerk

Staat van baten en lasten	2024 Begroting	2023 Realisatie	2023 Begroting	2022 Realisatie
Baten				
Verhuuropbrengsten	19.000	20.679	16.000	14.562
Subsidies	1.300	1.128	1.500	1.475
Legaten	20.000	50.000	10.000	10.000
Offerblokken	0	0	0	0
Giften	1.500	2.298	900	658
Collecten	500	655	250	247
Bankrente	800	331	0	0
	<u>42.900</u>	<u>75.092</u>	<u>28.350</u>	<u>26.943</u>
Lasten				
Kostprijs	2.300	1.733	2.300	2.001
Afschrijving inventaris	1.073	1.447	746	854
Huisvestingskosten				
Energie, water	15.500	16.944	12.000	14.033
Onderhoudskosten	4.000	5.864	500	15.802
Schoonmaakkosten	500	1.002	900	834
Toevoeging onderhoudsvoorziening	6.800	6.600	6.800	6.600
Kosten orgel	750	1.096	750	0
Overige huisvestingskosten	1.000	589	500	1.114
	<u>28.350</u>	<u>32.195</u>	<u>21.250</u>	<u>38.353</u>
Kantoorkosten	175	123	100	89
Marketingkosten	3.000	243	40	47
Verzekeringen	500	494	500	494
Bankkosten	250	285	200	206
Overige kosten	500	357	10	100
Som der bedrijfskosten	<u>32.775</u>	<u>33.667</u>	<u>22.100</u>	<u>39.279</u>
Baten - Lasten	6.752	38.245	3.204	-16.191

Verantwoording 2023

Het positieve resultaat over 2023 bedraagt €38K, dit is hoger dan begroot.

De belangrijkste oorzaak hiervan is het ontvangen van een erfenis van €40K. De erfenis zal besteed worden aan onderhoud en instandhouding van het gebouw. De energietarieven waren met name in het eerste kwartaal hoog. In juni is een vast energiecontract voor drie jaar afgesloten tegen gunstige tarieven, echter de tarieven liggen hoger dan voor de energiecrisis. Het later opwarmen tot een lagere temperatuur dan voorheen zal nodig blijven om de energiekosten beheersbaar te houden. Daarnaast waren de onderhoudskosten (orgel, verstopt toilet, vervanging radiator, ringleiding) hoger dan begroot.

De opbrengsten zijn toegenomen, het aantal verhuringen is t.o.v. 2022 licht gestegen en de tarieven zijn verhoogd.



Begroting 2024

Er wordt een positief resultaat verwacht. Dit komt met name doordat de verwachting is dat een erfenis (ca. €10K) in 2024 wordt afgewikkeld. Ondanks het verwachte positieve resultaat in 2024 zijn de kosten voor onderhoud en energie hoog. Om de begroting in de komende jaren sluitend te krijgen, zijn structureel hogere inkomsten noodzakelijk. In juni 2024 wordt het 575 jarig bestaan en 100 jaar na de uitbreiding/grote renovatie van de kerk gevierd op D.V. 8 en 9 juni met de buurt, de gemeente en andere belangstellenden. Dit jubileumfeest willen wij ook aangrijpen om fondsen (giften) te werven en de kerk meer bekendheid te geven, waardoor de verhuringen verder zullen toenemen.

Aangezien het gehele bedrag aan SIM subsidie tot en met 2024 reeds is uitgegeven, zal er alleen klein onderhoud uitgevoerd worden. Hoewel de energiekosten minder hoog zijn in dan 2022 en begin 2023, vormen de energiekosten nog steeds de grootste kostenpost in 2024. Het later opwarmen tot een lagere temperatuur dan voorheen zal nodig blijven om de energiekosten beheersbaar te houden. De mogelijkheden om de kerk te verduurzamen zijn voor de kerk als historisch en monumentaal pand uiterst beperkt.

Robin Veth
Penningmeester SBAJK

Verantwoording wijkkas

ontvangen van Mw. H. € 20,00

Hartelijk dank daarvoor,
Wil Schuijjer

Voor de kinderen

- Elke week is er oppas
- Kinderprogramma 3, 17 en 24 maart
- Tienerdienst 10 maart



Collecteopbrengsten

Zondag	Diaconie	Kerk
7 jan	€ 12,75	€ 12,75
14 jan	€ 16,53	€ 16,52
21 jan	€ 22,88	€ 22,88
28 jan	<u>€ 6,35</u>	<u>€ 6,35</u>
Totaal dec	€ 58,51	€ 58,49

Vervoer naar de kerk

3 maart	Roelof
10 maart	Bastiaan
17 maart	Aad
24 maart	Roelof
29 maart	Bastiaan
31 maart	Bastiaan

Nieuwe aanmeldingen bij
Wil Schuijjer: 0180 412141

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
Roelof Hazewindus
06 578 55 400
Bastiaan de Ruiter
06 229 32 635
Aad Schuijjer
06 286 26 274



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Onderweg – bij de diensten

Afgelopen woensdag, 14 februari, was het Valentijnsdag, de dag waarop geliefden elkaar cadeautjes geven. Maar die 14e was het ook aswoensdag; het begin van de lijdensweken, de 40-dagen tijd. We gaan op weg met Jezus naar Jeruzalem. En vooral in datgene wat toen gebeurd is op Goede Vrijdag en Pasen zie je Zijn, Gods liefde.

*Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer,
bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer.*

*Wie kan zwijgen van zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!*

In de (afgelopen en) komende kerkdiensten volgen we het Paasproject van de kinderkerk: **'Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen'**. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus' sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus' volgeling te zijn. Op **woensdag 13 maart** is het **'biddag voor gewas en arbeid'**. Voor gewas en arbeid zullen we zeker ook bidden, maar ook voor al die andere punten die ons leven raken: o.a. het vele leed in de wereld. 's Middags is er de **kidspraise**, 's avonds de reguliere dienst om **20:00 uur**. Welkom bij deze diensten in de Pelgrimskerk!

Ook dit jaar willen we in de stille week, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en op Stille Zaterdag, een **drietel vespers/vieringen** houden. U, jij bent van harte uitgenodigd in de Pelgrimskerk. Om zo nog meer stil te staan bij het unieke van Jezus Christus. Alle diensten beginnen om **20:00 uur**. En dat mondt uit in een samendienst op 1e Paasdag: het feest van de opgestane HERE! 'U zij de glorie, opgestane Heer.'

In de vesper van Witte Donderdag willen we het **Heilig Avondmaal** vieren. Zoals dat verleden jaar al uitgelegd is, we willen dat graag doen op de (donderdag)avond waarop de Here Jezus de maaltijd heeft gehouden met zijn discipelen.

Dat laatste geldt ook voor de gezamenlijke **Passie- en Paasviering** op **26 maart** voor ouderen in de Groene Tuinkerk. Elders in het kerkblad en/op een flyer kunt u lezen bij wie u kunt opgeven. De viering begint om 13:30 uur. Welkom! Alvast hele goede, gezegende diensten en vieringen toegewenst.

Omzien naar elkaar

Mevr. **W. Tempelman-Muilwijk** brak een aantal weken geleden haar rechter bovenarm. Een operatie is niet mogelijk; alleen met rust is het te genezen. **Dhr. F. Bouman** is gestart met de behandelingen (medicijnen; in een later stadium bestralingen) tegen de prostaatkanker. Gods sterkte toegewenst.

Dhr. W. van Heerde werd geopereerd aan een plek op zijn hoofd. Vanwege een ontsteking aan die hoofdwond werd hij later opnieuw in het ziekenhuis behandeld. Dat scheelde enorm in de pijn. En het positieve nieuws is vooral dat er geen verdere behandelingen nodig zijn. We danken met Wico en Janny God daarvoor.

Dhr. Ronald van Pelt werd opnieuw inwendig onderzocht. Het wachten op de uitslag en het gesprek daarover duurt echter nog even. **Mevr. H.J. Kampen-Keizer** kwam verleden maand heel ongelukkig te vallen en werd daarom ook kort opgenomen in het Maasstad-ziekenhuis. Na een kort tussenverblijf in Aafje Smeetland keerde ze naar huis terug. Zeer waarschijnlijk tot het moment dat er een definitieve plek beschikbaar is een zorgcentrum. Ook **mevr. A.J. Molenaar-Bakkeren** kwam te vallen. Het gaat nu echter, naar omstandigheden, goed met haar.

We blijven ook meeleven met Hans Gorter, revaliderend na een hele vervelende hersenschudding. Het gaat heel langzaam vooruit met hem. Mevr. E. van der Biezen-Nijenhuis is verhuisd naar verpleeghuis 'Joachim en Anna' (Slinge 70; 3085 EW Rotterdam / kamer 305). En we willen ook omzien naar hen die al even of voor langere tijd missen, o.a. in de kerkdiensten. We noemen bij name: **mevr. J. Lems-Henstra; dhr. en mevr. W. Klapwijk en mevr. A.P. Dörr-Walrave**.

Een ieder de kracht en nabijheid van Gods toebeden, ook zij die niet genoemd worden, maar wel zorgen hebben om een ander of om hun eigen gezondheid.

Aline Paul is begin februari vertrokken voor een halfjaarlijkse stage naar Curaçao. Mooi en spannend! Hopelijk voel je je daar al wat thuis. Haar adres is 28 Korporaalweg, Willemstad, Curaçao. Een hele Goede tijd toegewenst en -gebeden.

In memoriam: **Jo van Zweden**

Op maandag 29 januari overleed op 93 jarige leeftijd mevr. **Johanna Pieterella (Jo) van Zweden**. Ze heeft lang aan de Olmendaal in Rotterdam gewoond. In haar arbeidzame leven was ze hoofdverpleegkundige in het Daniel den Hoed ziekenhuis. Jo was een gelovige, zingende en dienende vrouw. De afscheidsdienst was op zaterdag 3 februari in de Pelgrimskerk, aansluitend is ze begraven op Oud IJsselmonde. We leven mee en bidden om Gods troost voor haar (schoon)zussen, haar familie, voor Dik, voor Thea én een ieder die haar zal missen.

(Her)bevestiging ambtsdragers en afscheid.

Op 4 februari j.l. werd **Dik Kok** bevestigd in het ambt van ouderling en werden **Jonna van den Berge-Bakker** en **Harro den Hartog** herbevestigd als resp. diaken en ouderling-kerkrentmeester. We zijn dankbaar dat ze zich (voor het eerst of opnieuw) geroepen weten om het ambtswerk in en rondom onze gemeente op te pakken. Gods zegen daarbij toegewenst. We zijn ook blij dat **William van Wijngaarden** zijn werkzaamheden in de gemeente wil voorzetten; nu als kerkrentmeester en niet langer als ouderling-kerkrentmeester. Ook jij daarbij wijsheid en vreugde toegewenst.

Bijbelochtend – 20 maart

Op woensdagochtend 20 maart hopen we weer met elkaar in gesprek te gaan over een gedeelte uit de Bijbel. We lezen dan verder uit het Bijbelboek **Ezechiël**. We lezen dan een gedeelte uit het 43ste en 47ste hoofdstuk. Welkom in de Pelgrimskerk, aanvang 10:00 uur. Om 09:45 uur staat de koffie klaar.

Tenslotte

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, Jeannette en Dirk van Vreeswijk.



Aan tafel

Vrijdag 22 maart willen we een gemeenteavond hebben. Dit willen we ontspannen beginnen door te eten met elkaar. Samen eten is fundamenteel voor een echte ontmoeting, en heel Bijbels. Ga maar na: hoe vaak zat Jezus niet met anderen aan tafel?

Daarom willen we ook iedereen uitnodigen van jong tot oud om wat langer met elkaar te praten, of eens met wat anderen die je anders minder vaak spreekt. Iedereen is van harte uitgenodigd rond 18 uur in de Pelgrimskerk aanwezig te zijn.

Ook hebben we afgelopen seizoen al twee keer wat input gevraagd van de gemeente. Op de startzondag was de vraag wat u en jij belangrijk vond aan gemeente zijn, welke kernwoorden eruit springen voor de Pelgrimskerk. Dit hebben we verzameld en een mooi visie document gemaakt met bijbehorend diagram.

Het is de basis van gemeente zijn en hoe we dit kunnen vorm geven en uitdragen op verschillende vlakken. Dit kunnen we concreet maken voor pastoraat, diaconie, de eredienst, de kringen etc. Ook hebben we in verschillende kringen gesproken over het Avondmaal, wat ons raakt, wat we mooi vinden en wat we missen. Het is ook goed om naar elkaar te luisteren wat hier uit gekomen is.

We hopen jullie allemaal te ontmoeten. Een opgave lijst zal ter zijner tijd in de kerk komen te hangen. En ook zal er meer concrete informatie gedeeld worden via de zondagsbrief en de kerk app.

Groet, namens de kerkenraad

Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en ter bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan naar;

21 januari	mw. Lems
28 januari	mw. Vlasblom
4 februari	mw. Molenaar
11 februari	mw. v/d Biezen



Er is 10 euro ontvangen van NN voor de dagboekjes

Er is 50 euro ontvangen voor de kerkrentmeesters van NN

Collecte opbrengsten

	diaconie	kerkrentmeesters
zondag		
14-jan-24	€ 21,80	€ 25,20
21-jan-24	€ 27,90	€ 34,40
28-jan-24	€ 71,72	€ 106,05
4-feb-24	€ 84,95	€ 98,85

Samen

Oplossing puzzel

I	N	C	A	R	N	A	T	I	E		
S		G	L	A	A	S	J	E		T	
R	O	K	Z	A	K		A	R	M	E	
A	M		O	P	E	N		S	O	N	
E	D	O			N		F	E	T	A	
L	O	T	T	O		J	A			C	
I	E		R	S	I		K	O	C	H	
E	N	C	Y	C	L	I	E	K			
T		A		A		B		R		A	
			K	A	R	D	I	N	A	A	L
A	M	E	N		O	Z	O		T	M	
S			N	U		A	K	E	L	A	
C	U	B	A		C				N	E	C
E	C	U		G	A	L	G		T	H	
S	I	R	E		P	A	R	K	E	T	
E		D	E	E	R	N	I	S		I	
	A	A	N	B	I	D	D	I	N	G	

Zangdiensten Breepleinker

"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 10 maart

Koor - en zangdienst.

Voorganger is ds. Arnold Vroomans.

M.m.v. Chr. Gem. Koor "De Slagsingers"; o.l.v. Johan den Hoedt

zondag 24 maart

GOEDE DOELEN CONCERT

ten bate van het K. W. F. voor onderzoek oncologie.

Organist: Martin Mans.

M.m.v. "Goede Doelen Concert"; o.l.v. Peter Overduin

Zie <http://www.breepleinker.nl/zingenmaaktblij>



PASSIECONCERT

THE PASSION OF CHRIST - ARTHUR SOMERVELL

VICTIMAE PASCALI LAUDES - JEHAN REVERT



Za 9 maart 2024 - 14.30 uur

zaal open om 14.00 uur

De Levensbron Ridderkerk

Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk

Toegangsprijs € 15,00; betaling met OR code mogelijk

Kinderen tot en met 15 jaar gratis

Kaarten verkrijgbaar bij de leden of via secretaris@covridderkerk.nl

VSBFonds.
Iedereen doet mee

COV RIDDERKERK
Christelijke Overlevingsvereniging Ridderkerk



LEVEN VAN GENOEG!?

Het boek 'Er is leven na de groei' van Paul Schenderling houdt veel mensen bezig. De aarde lijdt onder de groei van onze consumptie en economie. Maar wat kunnen we daar als individu aan veranderen? Leven van genoeg?

LEZING EN DEBAT
M. LAMBERT PASTERKAMP
entree gratis - na afloop borrel

29 FEBRUARI 2024
20:00 uur | Johanneskerk | Rotterdam-Lombardijen
Guido Gezelleweg 1 | Rotterdam
www.johanneskerk.net

Dag van het Jeugdpastoraat

16 maart is er weer de dag van het jeugdpastoraat.

Geef jij club, catechisatie, bijbelklas, kinderwerk, vereniging, pastoraat of kamp? Dan is deze dag wat voor jou!

Het thema dit jaar is 'Haarscherp luisteren' en als een rode draad is dit thema door deze dag heen verweven, in de Bijbelstudie en de workshops. Wil je leren over de werking van het tienerbrein, hoe je gesprekken voert met jongeren, hoe je spreekt met jongeren over suicide of somberheid, of hoe je reageert op grensoverschrijdend gedrag?

Dan is deze dag zeker een aanrader voor jou en je team (en dit is nog maar een greep uit de acht workshops die tijdens deze dag gegeven worden).

De dag van het jeugdpastoraat is een jaarlijkse dag die voor het 8ste jaar op rij georganiseerd wordt door Stichting Chris en Voorkom! Een dag vol inspiratie, ontmoeting en toerusting voor iedereen die een verantwoordelijkheid draagt voor de jeugd.

Belangrijke informatie:

Datum: 16 maart 2024

Locatie: Provincialeweg 122 3329KP in Dordrecht

Informatie en aanmelden: volwassenen.chris.nl/dvhj2024



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010 - 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. Jack van Balen 06 - 53 535 669

Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijssemonde.nl

Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 87

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12 INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijssemonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 15 maart 2024

18.00 uur voor het magazijn van maart

2024 met het thema:

Licht

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Mw. Hennie Kranenburg, 010 - 479 02 94

Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijssemonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. Ivo van Bennekom 06 - 515 01 803

Dhr. Henk de Jong 06 - 181 30 047

scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),

internevertrouwenspersoon@kerkinijssemonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijssemonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog

voorzitter.cvk@kerkinijssemonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85 en 010 - 483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



De kinderen Muis scharrelen rond in de keuken op zoek naar kruimels. Dan komt mevrouw Bontje, de kosteres, koffie zetten. Tijd voor de muisjes om zich te verstoppert! Ook de dominee komt handenwrijvend binnen. "Ha! Koffie! Brenda, ik ga je even bijpraten over onze plannen voor de veertigdagentijd!" "Ik ben benieuwd, dominee," zegt Brenda Bontje en schenkt de mokken vol. "Koekje erbij?" De muisjes juichen - héél zachtjes! De dominee legt uit: "Het koffiedrinken na de dienst zal ánders gaan. Geen koffie, thee en fris. Geen koekjes. We gaan voor Eénvoud!" Brenda kijkt verschrikt. Dat van die koekjes wist ze. Maar... "Geen koffie, thee en fris, dominee?? Dat wordt toch bijzonder ongestvrij?". "Dat lijkt zo, Brenda, maar de mensen worden veruend met schoon kraanwater en crackertjes.

Zo ervaren ze dat er veel is om dankbaar voor te zijn". Brenda ziet zichzelf al kanna water klaarzetten. "Goed, dominee," zegt ze. Maar de muisjes zijn in paniek. Ze rennen de keuken uit naar Kikker op zijn plantenbakje. "Kik! Help! De mensen gaan zondags geen koekjes meer eten! En ze gaan water drinken! We moeten VERHUIZEN! We gaan VERHONGEREN!". Kik lacht. "Het is vast niet voor altijd, muisjes." "Jawel hoor, de mensen moeten maar wennen aan eenvoud, zei de dominee". Kik springt op de grond. "Dit duurt veertig dagen, tot Pasen." "O? Is de eenvoud dan voorbij?" piepen de muisjes opgelucht. "Nee," zegt Kik wijs, "De koekjes komen terug. De eenvoud blijft in de mensen achter. En dan viert ze DANKBAAR Pasen."



Raadselversje

Wiske ging op zoek naar het eenvoudigste op aarde.
Zij zocht het in haar huis en in haar straat en in haar stad.
Alles was bijzonder, complex, en van hoge waarde,
horloges, auto's, mobieltje, microchip en reuzenrad.

Wiske ging de natuur in en daar werd het ook niet beter.
De planten en de dieren, nee, daar was geen eenvoud bij.
Ze waren ingewikkeld, mooi tot op de millimeter.
Steeds dieper ging ze zoeken en toen kwam ze er dichtbij.

Eenvoud was overal, verstopt in planten, dieren, mensen.
Maar ook gewoon te zien, heel groot of klein en zonder kleur,
altijd op weg naar het laagste punt, siepelend of plenzend,
het vulde elke vorm, bescheiden, plat en zonder geur.

Wiske is weer thuis, nu kan ze eenvoud óveral voelen.
Alles laat het groeien, onopvallend, kostbaar, rein.
Het houdt de aarde warm én het helpt de aarde koelen.
Het begin van alle leven, iets om zuinig op te zijn!

Weet jij wat Wiske vond?



Uit de Bijbel

Johannes de Doper zei: 'Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer. Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik.'

Uit Matteüs 3:11



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns